

De laatste weken stopte er bij mij bijna elke dag een busje van PostNL met alweer nieuwe koralen. Het leek wel of ik jarig was. Het is een feest om de koralen van zoveel enthousiaste vilters te mogen ontvangen.

Om er een voorstelling van te krijgen hoe het eruit gaat zien, zijn de koralen op kleur gesorteerd. Vervolgens is er per kleur een koraalstukje gelegd. Daar werd ik echt heel blij van. Het ziet er fantastisch koraalachtig uit. Het plan is overigens iets gewijzigd. We maken nu meerdere vormen van spaanplaat die bekleed worden met stof als achtergrond en daarop worden de koralen vastgemaakt. Om het rustig te houden: één hoofdkleur per paneel.

Het is wel duidelijk aan de hand van wat we nu uitgelegd hebben dat we nog veel meer koralen kunnen gebruiken dan we nu al hebben. Dit stukje koraal hierboven meet zestig bij tachtig centimeter en het mag nog wel iets meer groeien. De groene stof

zie je niet meer en de spaanplaat wordt in de vorm van het koraal gezaagd. Zo komen er een stuk of vijf panelen hoop ik.

Mochten jullie geïnspireerd raken door deze eerste kennismaking van ons gezamenlijke koraal, dan wil ik jullie vragen om geen primaire kleuren te gebruiken. Ze zijn ontzettend moeilijk toe te passen in het geheel. Een accentje hier en daar is prima, maar geen grote vlakken. Bovendien zou het fijn zijn als jullie koraal af is om het zo spoedig mogelijk naar mij toe te sturen. Het vergt veel voorbereidend werk en zolang ik niet weet hoe veel koraal er komt kan ik geen panelen zagen of weten hoeveel hout ik moet inkopen. Ik kan pas beginnen als ik alles binnen heb. Maar ik heb er wel enorm veel zin in.

*Mathilde Pielkenrood*

